



KSA Onze-Lieve-Vrouw Laarne

Den Blauwvoet



Jaargang 33

2020-2021

Nummer 4

Mei-juni

Website: www.ksalaarne.eu

Mail: info@ksalaarne.be

Verantwoordelijke uitgevers:

Lotte Van Rysselberghe en Hermine Aertssen

Voorwoord



Dag iedereen!

Met dit boekje zetten we alweer de laatste weken van het KSA-jaar in. Uiteraard blijven we het beste van onszelf geven ondanks het roet dat (nog steeds) in het eten wordt gestrooid door het befaamde beestje.

Op 27 juni gaan we naar jaarlijkse traditie met de KSA naar zee. Zoals steeds gaan we met de trein naar Heist. (meer info hierover vind je verder in het boekje).

Stilaan beginnen we stiekem uit te kijken naar het kamp. Dit zal doorgaan van 1 tot 10 augustus in Bekkevoort. Hoe de inschrijving in zijn werk zal gaan zal tijdig gecommuniceerd worden, we wachten nog even de maatregelen af.

Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als de leiding om op kamp te gaan!!

Tot op de KSA!!

De hoofdleiders

Remi (0472/24.15.11)

Florian (0493/66.39.24)

Jenne (0492/80.00.11)



INFO KAMP 2021



Wanneer?

Kabouters: van 4 t/m 10 augustus
Joro, X: van 1 t/m 10 augustus
Knim, Sjo, +16: van 31 juli t/m 10 augustus

Bezoekdag: 10 augustus

Op de bezoekdag zijn alle ouders welkom om te genieten van een lekkere BBQ. Inschrijven kan op het inschrijvingsmoment voor het kamp.

Waar ?

Witteweg 30
3460 Bekkevoort

Kamphema ?

Boerderij

Kostprijs ?

- Kabouters: 120 euro
- Joro,x: 160 euro
- Knim, SJO, +16: 170 euro



Inschrijven?

Wordt tijdig gecommuniceerd!



Met de KSA naar de Zee



Op **zondag 27 juni** gaan we met z'n allen naar de zee.
Dit is traditioneel de laatste vergadering voor het kamp.
We spreken af om **08u30** aan het station van Wetteren en zullen 's
avonds om **18u** terug zijn aan het station.

Wat nemen we mee?

- 📌 Bescherming tegen de zon (hoofddekseel, zonnecrème)
- 📌 Bij slecht weer: regenjas, warme trui
- 📌 6 euro (voor de trein en ijsje)
- 📌 **Je KSA-hemd en das zodat wij je kunnen herkennen 😊**
- 📌 Kids ID of identiteitskaart (+eventuele medicijnen)
- 📌 Pick-nick (met voldoende drank en eten voor de hele dag)
- 📌 Zwemgerief, met handdoek en vers ondergoed

Belangrijk! Om de treinreis vlot te laten verlopen vragen wij om geen
teenslippers/cross aan te doen bij vertrek (je mag ze wel meenemen
voor op het strand). Neem ook geen te groot speelgoed mee
(schoppen, emmers, ...)

Klein speelgoed dat in je rugzak kan, mag wel.
De leiding zorgt voor ander materiaal.

Hopelijk tot dan!



Thema piraten

Wij zijn met de leiding terug vanop mars en komen wat speciaal volk tegen, het zijn de piraten van nooitgedachtland. We ontmoeten elkaar even en ze vertellen ons dat ze een schatkaart gevonden hebben. Blijkbaar zijn ze al jaren aan het zoeken naar de schat maar ze kunnen hem niet vinden. Ze vragen ons om te helpen in ruil voor een deel van de schat.

Wij zijn natuurlijk super benieuwd naar wat er in de schat zou zitten dus we gaan in op hun voorstel!

9/05: We landen terug op planeet aarde na onze trip rond mars. We maken kennis met de piraten, hopelijk laten ze ons al even de kaart zien.

16/05: We vertrekken op schattenjacht met de kaart, maar we komen onderweg een zeemonster tegen...

23/05: Het monster is verslaan we kunnen onze tocht verderzetten, we verzamelen materialen om een boot te bouwen.

30/05: We bouwen een boot zodat we naar het schatteneiland kunnen varen.

6/06: De piraten zijn op zee-examens en zijn dus voor even gaan varen **geen vergadering want de leiding heeft examens**

13/06: De piraten leren knopen leggen voor hun zee-examens **geen vergadering want de leiding heeft examens**

20/06: De piraten zijn verkeerd gevaren ze krijgen nog een herkansing voor hun zee-examen **geen vergadering want de leiding heeft examens**

27/06: We komen eindelijk aan met de piraten op het schatteneiland, we gaan op zoek naar de schat! **We gaan naar de zee, meer info elders in het boekje (Onder voorbehoud)!**



Robben



Senne



Jenne



Fien



Robbert-Jan



Hannah

Verslag Kabouters vergadering afval oprapen



Na de vele avonturen op Mars keerden de kabouters op 25/05 nog eens kort terug naar planeet aarde om een groot probleem te helpen oplossen. Het ligt er blijkbaar vol met afval en dat vinden de kabouters toch spijtig.



Gewapend met afvalzakken en grijpers trekken ze meteen op pad! Na een stevige namiddag stappen en vuil prikken weten ze al snel enkele vuilzakken te vullen.



Nu ze al dat harde werk gedaan hebben verdienen de kabouters wel een pauze. Tijd voor ijsjes en fruitsap!



KSA-LEGER VAN LAARNE

BELANGRIJK BERICHT AANWERVING VAN DAPPERE SOLDATEN

Er wordt ter kennis van belanghebbende gebracht, dat, volgens eene mededeeling der KSA-leger, soldaten (mannen en vrouwen) zich bij de sergeant kunnen aanbieden voor deze opleiding.

De nodige kwaliteiten die u moet hebben voor een dappere KSA-soldaat te worden: moed, inzet, kracht, conditie, lenigheid, kaarttechnieken, camoufleren, ...

9/05: Tijd om onze krachten te bundelen. Zijn jullie er klaar voor? NATUURLIJK, SERGEANT!

16/05: De dappere soldaten zoeken de weg door het vijandig gebied.

23/05: Betrapt!! De camouflage van de soldaten was niet goed. OPNIEUW!!

30/05: De kolonel verplicht ons om jullie de jaarlijkse conditie test af te leggen.

6/06: GEEF ACHT VOLLE KRACHT

13/06: Jullie sergeanten moeten vandaag zelf een opleiding gaan volgen. (Geen vergadering, wens ons succes via Whatsapp 😊)

20/06: Haal je manchetten naar boven. We gaan door de jungle. (Doe kleren aan die vuil mogen worden)

27/06: Vandaag gaan de dappere soldaten op verplaatsing naar eerste linie. D-DAY!! (KSA naar zee)



VERSLAG JORO'S

Op 28 maart stonden er 12 joro's klaar om een hele dag op de KSA te vertoeven. Op deze dag gingen we de olympische sport paardrijden beoefenen. Hierin hebben we drie onderdelen, namelijk dressuur, jumping en cross. Voor het deeltje dressuur hebben de joro's 5 onderdelen verzameld wat een ruiter nodig heeft tijdens het paardrijden en tijdens het deeltje jumping hebben ze de coolste obstakels bijeengezocht waardoor ze en zot parcours konden uitvoeren.



Met hoefijzers gooien en zoveel mogelijk punten halen.



Een tok maken voor de veiligheid.



Het kleur blauw weghalen.

Hierna gingen we naar het bos om het onderdeel cross uit te voeren. We speelden een variant van stratego, waarbij de stront het minste waard was en het paard het meeste.



X KALENDER X: MEI - JUNI

X - REIS ROND DE WERELD - X



9/05: 'They see me rolling, they hating' Ga je mee sushi rollen in Tokio?

16/05: Was het nu Antartica of Antarctica?

23/05: Pak je sombrero maar al klaar want onze volgende bestemming is Mexico City!

30/05: Oordoppen vereist voor die Schotse doedelzakken!

6/06: Wist je dat Groenland wit is van het ijs en IJsland groen?

13/06: Klaar voor een awkward, mislukte en basic foto aan de Toren van Pisa?

20/06: Wat pakken we in voor onze reis naar Chili? Is het daar nu lente of herfst?

27/06: Oost west, thuis best! Met zen allen van de KSA NAAR ZEE!



Bablo

Bisaura

Bomilie

Belicia

Skander



Verslag x'ers

Als echte x'ers leerden ze sjorren..



Soms durfden ze wel eens morren..



Toch kregen ze een schommel in elkaar..



Met als beloning een croque monsieur hier en daar..



In teamwork bouwden ze een vlot ..



Er werden al snel enkelen in het water gespot..



Samen maakten we Laarne VUIL-VRIJ..



Hopelijk zien wij jullie terug in mei!!!!



Boekje knim:



9 mei: Grave gamel sheesh

Vrijdag 14 mei: Keihard quizen sheesh (**19u-21u**)

Vrijdag 21 mei: Stiekem sluipen sheesh (**19u-21u**)

30 mei: Beestig blokken sheesh (**geen vergadering**)

6 juni: Samen studeren sheesh (**geen vergadering**)

13 juni: Moeizaam memoriseren sheesh (**geen vergadering**)

20 juni: Lastig leren sheesh (**geen vergadering**)

27 juni: Zon, zee, sheesh (**onder voorbehoud**)

31 juli – 10 augustus: Kamp sheeeeeeeesh

Tijl



Robbe



Remi



Ella



Verslagknim





Kalender Sjo

9/5: Oppermaarschalk Zotte Botte is back in business.

16/5: Eén van de rekruten heeft zijn bed niet opgemaakt, generaal Sam is teleurgesteld!

23/5: Divisiecommandant.

30/5: BOEM!!!! Atoombom op S.J.

6/6: De troepen moeten studeren. (geen vergadering)

13/6: Er is even geen beveiliging meer nodig. (geen vergadering)

VRIJDAG 18/6: De troepen worden gedropt op onbekende velden.

27/6: Er is een nieuw vliegdekschip aangekocht, let's check it out.

We spreken om 8u30 af aan het station van Wetteren.



VERSLAG SJO: JOEPIE

Dag 1

Dinsdag ochtend vertrokken we met volle moed op dag 1, niet wetende wat ons te wachten stond maar met een goed muziekske ging dat wel goed komen. We stapten richting kalken waar we al snel een niet zo aangename geur in onze neus kregen, omdat we nog vol energie zaten bleven we niet te lang wachten bij elke controlepost. Omdat we toch aan een gemiddelde van 5 km/uur zaten waren we tegen de middag al veel verder dan verwacht. 's Middags lag er lekkere warme soep op ons te wachten zodat we zeker genoeg kracht hadden om de namiddag te doorstaan. Eens terug aangekomen op de lokalen na een tocht van 29.9 km was iedereen blij om uit te kunnen rusten en onze voetjes te laten recupereren voor de volgende dag. Maar na het eten van een paar lekkere croqueskes bleek dat de leden nog vol energie zaten en waren nog aan het springen en dansen (voorlopig).

Dag 2

Met al een krampje hier en een blaar daar begonnen we toch aan dag 2. Deze keer stapten we richting Overmere, wat al snel bleek was dat een grote baan afstappen niet zo leuk is en negatief op het enthousiasme inspeelt. Maar toen kwam de grootste uitdaging van de dag, we kwamen aan een stuk vol modder. Niet zomaar een stuk met modder dat je zomaar voorzichtig kan oversteken, maar echt een stuk waar je tot je enkels diep in de modder kan zakken. Met hier en daar wat gesukkel is toch iedereen (veilig) aan de overkant geraakt, sommige hun schoenen bleken al wat meer waterdicht te zijn dan anderen. Met al een iets trager tempo begon het al wat lastiger te worden tegen de middag, iedereen had honger en wist niet hoe ver de volgende CP nog was. Na een kleine peptalk en inschatting hoe ver het nog was hadden we toch weer het beetje moed wat nog nodig was gekregen. 's Middags kregen we dan overheerlijke belegde broodjes van de koks. Eens terug aangekomen op de lokalen na een tocht van 32,8 km begonnen sommigen toch al wat meer last te krijgen van de voetjes, maar de hadden nog 2 dagen te gaan! Gelukkig had #zottebotte lekkere macaroni gemaakt voor ons, dus toch nog even genieten.

Dag 3

Vandaag was toch al een lastiger begin want na al een groot deel van de 100 km te hebben gedaan beginnen we dit toch al zeker te voelen aan de voetjes. Gelukkig konden we het in het begin rustig aan doen omdat we met de bus naar Destelbergen gingen. Op onze tocht kwamen we zeer mooie grote pauwen tegen, de ene had zelfs al zijn veren rechtstaan, super mooi. In de middag kregen we van de koks lekker spek met eieren en pannenkoeken. Een zeer goede basis om onze tocht van 20,9 km verder te zetten. Om terug naar huis te kregen pakten we uiteraard weer de bus want terug naar huis stappen zat er niet meer in. Op de lokalen konden we dan weer smullen van super lekkere durum maar blijkbaar had niet iedereen zoveel honger want er waren er toch 2 die serieus hebben moeten steken om hem helemaal op te eten.

Dag 4

De laatste dag begon met een lekker ontbijt allemaal samen, er waren koffiekoeken, brood, koffie, melk, fruitsap... Nadat iedereen zijn buikje rond had gegeten konden we weer vertrekken. Vandaag ging de kortste dag zijn dus wisten we een beetje wat we konden verwachten, we stapten richting Wetteren-ten-Ede. Onderweg kregen we bezoek van KSA Nationaal, zij kwamen eens kijken hoe het zat met de groeps sfeer maar waren na een kleine 10 min al terug weg. Onze tocht liep uiteindelijk langs het Prullenbos en langs de Vrije Basisschool zo terug naar onze lokalen, daar stonden de koks al op ons te wachten met lekkere frietjes met stoofvlees (en een kaaskroket). We hebben deze 4^{de} en laatste dag afgesloten met een mooie 14,3 km.

Het was een zeer leuk avontuur met enkele obstakels en rare mensen die ons rare dingen lieten riepen voor zijn "documentaire", maar we zijn er toch in geslaagd om 100 km in vier dagen te stappen. De leiding vond het super ervaring, hopelijk hebben jullie er ook van genoten. Zeker nog eens een grote dankuwel aan de koks die ons elke middag met iets lekkers versast hebben en natuurlijk ook aan iedereen die heeft mee gestapt!



Kamp quotes vergaderingen:

+16



- 08/06 X ~ Ik vind da spel nie leuk!
- 14/05 Sjo ~ Weet ge nog op Joepie ...
(Financiële activiteit, exacte uur wordt nog gecommuniceerd)
- 23/05 Knim ~ Ik kan da nie sjarren...
- 30/05 De koks ~ Eh! Past op voor de put!
- 06/06 Kabouter ~ Hoelaat ist?
- 13/06 +16 ~ Valsspelen is ook spelen
- 20/06 Joro ~ Leider hoe ver ist nog?
- 27/06 Leiding ~ Water is voor de vissen en die zwemmen in de zee.
(Daguitstap zee onder voorbehoud, we spreken af om 8u30 stipt aan het station van Wetteren)

Bastiaan

Bram

Jef

Release date: TBA



AFSPELEN VANUIT AFSPEELLIJST
+16



Verbaal delinquent

+16





KABOUTERS	
Briek Stevens	03/05/2014
Fien Duynslager	09/05/2014
Mats Meuleman	12/05/2014
Lore Bracke	17/05/2013
Toots Eeckhoudt	23/05/2014
Intan Vandamme	28/05/2014
Ayo Keymeulen	03/06/2014
Jack Ringoir	05/06/2013
Emilie De Cock	17/06/2013
Lander Kuypers	24/06/2013
Olivia Desmet	26/06/2014

KNIM	
Tore Willaerts	11/05/2007
Jack Van Hoecke	13/05/2008
Briecq Coolens	16/06/2008
Aurea Slock	16/06/2007
Lara Tonnelier	27/06/2007

JORO'S	
Lise De Vos	06/05/2011
Lena Maes	20/05/2012
Daan Beckers	29/05/2011
Noor Van Der Donckt	28/06/2011

+16	
Staf Belsack Van Damme	19/05/2004
Maud Raman	13/06/2004

X'ERS	
Tuur De Rycke	04/05/2010
Mila Rogiest	16/06/2010
Annie Lou De Coutere	16/06/2009
Steven Kwabea	21/06/2010
Tijl Denys	22/06/2010

LEIDING	
Remi Goethals	03/05/1999
Jarno Van Damme	04/06/2000
Robben Baetens	29/06/2001
Fien François	15/06/1997
Robbe François	15/06/1997
Marilore Aertssen	15/06/1998